

Gymnasieelev bor på havnen

Oliver Hosbond går på gymnasiet i Skanderborg, men har valgt at flytte i båd på havnen i Aarhus. Planen er at sejle rundt hele sommeren, rykke tilbage til havnen næste vinter – og så sejle videre, når studentereksamen er i hus.

Af Claus Thorhauge, www.clausthorhauge.dk

Alle de store universitetsbyer ligger ud til vand, så hvorfor ikke købe en båd og gøre den til sit hjem. Så skal båden jo bare sejles til en anden havn, når studenterhuen er i hus, og man skal fortsætte studierne på universitetet. Det er i hvert fald et af argumenterne for, at 19-årige Oliver Hosbond har købt en rimelig stor motorsejler og lagt den til kaj i Aarhus Lystbådehavn for at bo i den.

– Jeg har bare lejet en vinterplads her i havnen. Jeg går i 2. G. Når jeg bliver student til næste år, skal jeg videre med båden. Så jeg vil ikke købe en fast plads, fortæller den unge gymnasieelev, mens han inviterer indenfor i dækssalonen i sin nyerhvervede Nauticat 33 motorsejler.

Vi er i januar, og selv om det er mildt i vejret, så skruer Oliver Hosbond lige et par grader op for oliefyret, så vi kan sidde komfortabelt med den flotteste udsigt over den halvtomme vinterhavn. Med båden er den unge gymnasieelev flyttet hjemmefra og har bosat sig lige i hjertet af Aarhus.

Ideen fik Oliver Hosbond, da han gik på Hou Maritime Sejlerskole. Selv om som barn har sejlet lidt i jolle og fisket, når han var hos sine bedsteforældre, så var han ikke taget på efterskole for at sejle. Og der fik han for alvor smag for at sejle.

– Vand har altid været en interesse for mig. På skolen var en masse jævnaldrende, som stort set ikke laver andet end at sejle. På vores fælles ture på efterskolen fik jeg også en masse erfaring, learning by doing, fortæller han.

Vild fed måde at bo på

Oliver Hosbond havde set nogen, der boede på en båd, og så var han tændt. Det var sådan han skulle flytte hjemmefra, og takket være nogle forsikringspenge var det muligt for ham at realisere ideen.

– Det er en vild fed måde at bo og flytte hjemmefra på. Jeg har kun boet her nogle måneder, og det har bare været så godt. Bare det at man kan høre

vandet klukke, når man skal sove. Det er en god fornemmelse, også selv om det nogle dage har blæst en del, siger han.

Oliver Hosbond valgte bevidst at købe en motorsejler frem for en rendyrket sejlbåd. Det er vigtigt for ham, at der er godt med plads og et rigtigt styrehus.

– Jeg ville ikke ned ”i kælderen” under dæk at sidde. Jeg vil op i lyset, især her om vinteren, forklarer den unge bådejer, der godt er klar over, at så måtte han gå på kompromis med sejlegenskaberne.

Det forhindrer ham dog ikke at have store sejlsplaner, når sæsonen begynder.

– Jeg skal ikke bare bo her i havnen. Det attraktive er også friheden til at tage ud at sejle. Jeg går meget på undervandsjagt med harpun, ligesom jeg kan lide at fiske.

Billigt og dejligt

Oliver Hosbond er 1,93 cm høj og kan ikke stå oprejst om læ i sin Nauticat, så det er et argument mere for at bo i en båd med et rummeligt styrehus, hvor han kan rette sig ud i sin fulde længde.

Hans Nauticat har holdningtank og et rummeligt badeværelse, så han klarer det meste ombord på båden uden at bruge havnens faciliteter. Når man bor på en båd – og endda i centrum af det pulserende byliv i Aarhus – så er det ekstra attraktivt at komme på besøg hos Oliver Hosbond.

Men han har bevidst valgt at sætte begrænsninger på selskabeligheden.

– Jeg vil ikke have for mange ombord ad gangen. Der bliver ingen ungdomsfester her, det er mit hjem. Men mange kommer en eller to ad gangen for at holde mig ved selskab og sove en nat eller to. Der er booket helt frem til sommerferien. Folk er kommet helt af sig selv, siger den unge eneboer på lystbådehavnen i Aarhus.

Han synes ikke, at det er specielt dyrt at bo på en båd. Jeg har brugt for 400 kr. strøm og 80 liter marinediesel til opvarmning.

– Det er ikke dyrt, men jeg skruer også ned til ti grader, når jeg ikke er her. Alt i alt er det bestemt ikke dyrere end at bo på et lille kollegieværelse, og det her er bare meget bedre, siger Oliver Hosbond.

Til sommer sejler han rundt i Danmark med vennerne i sit eget hjem. Næste år skulle studenterhuen gerne være i hus, og så overvejer han at forsvare eller at læse til ingeniør.

– Ideen er at sejle derhen, hvor jeg skal studere. Alle de store universitetsbyer ligger jo ud til vandet, og så kan jeg jo bare tage mit hjem med mig.



Oliver Hosbond har valgt en Nauticat til at bo på. Blandt andet fordi han kan rette samfulde 193 centimeter op i styrhuset.



Nauticat'en har et fint køkken og et stort badeværelse, selv om Oliver Hosbond ikke kan stå oprejst nogen af stederne.



Med fod på eget dæk midt i Aarhus.